

**«Συγγνώμη ρε παιδί μου, οι Χρυσανγίτες τώρα θέλουν να τον φάνε; Εφόσον δεν τους πρόδωσε»**

**Στον απομαγνητοφωνημένο διάλογο που ακολουθεί μιλάει η (Α) συγγενείς του Ρουπακιά, με τη Β**

- Οπου Α η καλούσα αδελφή του Ρουπακιά, Χρύσα Ρουπακιά
- Οπου Β η καλούμενη

**Ημερομηνία: 21.09.2013**

**Έναρξη: 17:5:40 / Λήξη: 18:18:27**

B: Έλα μου

A: Έλα έψαχνα να βρω ένα κανάλι που είχε το (ακατάληπτο) στο Μελιγαλά, έγραφε ότι λέγεται εθνικισμόςtv.gr και δεν τον βρίσκω. Και μπήκα και σε ένα άλλο που λέει εθνικισμόςnet.

B: Το οποίο, τι είναι αυτό;

A: Δεν ξέρω, έχει το σήμα της Χρυσής Αυγής με κάτι αετούς, κάτι τέτοια. Και έχει, ε πώς το λέει σε άμυνα ο δράστης. Και υπάρχει μαρτυρία φίλου του παιδιού που πέθανε.

B: Ναι

A: Ότι όντως ήταν σε άμυνα και τον μαχαίρωσε όχι τρεις φορές, δύο φορές, μία στην καρδιά και μία στην κοιλιακή χώρα. Με αλλοιωμένη τη φωνή και τον αποκαλεί θηρίο.

B: Ποιον;

A: Το παιδί που πέθανε. Δεν μπορούσε να κάνει καλά το θηρίο, το χτύπαγε ανελέητα. Δεν τον σκότωσε γιατί ήθελε να το σκοτώσει, τον σκότωσε γιατί δεν μπορούσε να γλιτώσει από τα χέρια του.

B: Γιατί ο Γ... είχε σημάδια; Ήταν χτυπημένος δηλαδή;

A: Όχι την πρώτη μέρα, την επόμενη μέρα.

B: Εάν την επόμενη μέρα ήταν χτυπημένος, από, μετά δηλαδή την ημέρα του θανάτου και δεν ήταν την ημέρα του θανάτου.

A: Δηλαδή το βράδυ.

B: Θα πρέπει οι Αστυνομικοί να τον πλάκωσαν στο ξύλο

A: Όχι, όχι, όχι. Όχι αυτό το ξέρω από το (ακατάληπτο) που είχα βάλει στην αρχή, που ήταν ο πρώτος που πήγε και τον είδε.

B: Και δεν ήταν χτυπημένος;

A: Από Αστυνομικούς όχι.

B: Γιατί, όχι εννοώ ρε παιδί μου, την ημέρα που τον, που έγινε το περιστατικό ήταν χτυπημένος ο Γ....;

A: Έγινε το βράδυ. Μέχρι τις 3 η ώρα δεν φαινόταν κάτι. Την επόμενη μέρα φάνηκε.

B: Αν ήταν χτυπημένος και ήταν σε τέτοια άμυνα που δεν μπορούσε να τον κάνει καλά και ήταν χτυπημένος θα φαινόταν ρε Χ... Τέλος πάντων, ότι και να έγινε.

A: Εντωμεταξύ μας ενημέρωσαν από τον Κορυδαλλό να ζητήσουμε συγκεκριμένη πτέρυγα.

B: Γιατί;

A: Γιατί τον περιμένουν πώς και πώς.

B: Ποιος;

A: Κάποιοι που είναι μέσα.

B: Συγγνώμη ρε παιδί μου, οι Χρυσανγίτες τώρα θέλουν να τον φάνε; Εφόσον δεν τους πρόδωσε.

A: Όχι άλλοι.

B: Ε, ποιοι;

A: Άλλοι από ποινικό. Πήρε γνωστός συγγενή μου και μας το είπε, έχετε το νου σας να ζητήσετε συγκεκριμένη πτέρυγα.

B: Δεν ξέρω Χ..., δεν .. Εμένα δεν μπορεί μέσα στο μυαλό μου να χωρέσει το όλο σκηνικό, δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν ξέρω πλέον δηλαδή τίποτα. Από τη Χρυσή Αυγή δεν του στείλανε τίποτα; Κάποιον να τον υποστηρίξει, κάτι;

A: Όχι, όχι, όχι.

B: Τον έγγραψαν τελείως. Όπως γίνεται συνήθως.

A: Όχι.

B: Μάλιστα. Εκείνος πες μου μετά, και εσύ μετά από αυτά που τον γράψανε που τον

αδειάσανε. Που με κάποιο τρόπο θα μπορούσανε, με κάποιο τρόπο κάτι να τον υποστηρίξουν, θα συνεχίσεις πάλι να τους υποστηρίζεις;

A: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το σκεφτώ.

B: Δεν το ξέρεις.

A: Θα (ακατάληπτο), θα ηρεμήσω από αυτό το πράγμα πρώτα, θα μιλήσω με τον Γιώργο προσωπικά και μετά θα σου απαντήσω.

B: Γιατί δεν τον έχεις δει εσύ μέχρι στιγμής, απαγορεύεται;

A: Όχι, εγώ δεν θέλω να πάω, εγώ φοβάμαι και δεν πάω.

B: Φοβάσαι τι;

A: Έχουν δημοσιοποιήσει φωτογραφία μου, δεν ξέρω τι υπάρχει απ' έξω και τι μπορεί να περιμένει. Αυτή τη στιγμή δεν θα πάω. Κάποια άλλη στιγμή αργότερα.

B: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται από το τηλέφωνο.

A: Σίγουρα. Καταρχήν, μου λέει ότι θέλει να με δει αυτοπροσώπως.

B: Ναι.

A: Κάτι έχει να μου πει. Εγώ πιστεύω ότι έχει να μου πει κάτι διαφορετικό από αυτό που με λέει από το τηλέφωνο.

B: Να;

A: Πιστεύω ότι έχει να μου πει κάτι διαφορετικό από αυτό που μου λέει στο καρτοτηλέφωνο από τη ΓΑΔΑ. Για να ζητάει να πάω να τον δω. Εν τω μεταξύ, το πρωί κοιμήθηκα δυο ώρες στο φορτηγό, γιατί δεν είχα κοιμηθεί και είδα ένα σκατό όνειρο.

B: Τι όνειρο;

A: Όπου έτρεμα ολόκληρη.

B: Τι όνειρο;

A: Βλέπω τον εαυτό μου, υποτίθεται ότι είμαι στο μαγαζί.

B: Ναι.

A: Έρχεται ο πατέρας μου με μηχανάκι, σκουφί (ακατανόητο).

B: Τι χρώμα;

A: Μαύρο. Περίμενε δεν τελείωσα. Μαύρο και μπουφάν.

B: Περίμενε για να μου τα λες ένα – ένα για να μπορέσω να σου πω. Λοιπόν, ήρθε;

A: Ήρθε ο πατέρας μου με το μηχανάκι.

B: Εσύ;

A: Ήμουν εκεί.

B: Εσύ πού βρέθηκες; Εσύ πες μου πού ήσουνα και πώς ήσουνα. Πρώτον.

A: Στο μαγαζί, κανονικά, αμυδρά θυμάμαι τον εαυτό μου.

B: Ναι.

A: Δεν βλέπω δηλαδή κανονικά τη μούρη μου.

B: Ναι.

A: Αλλά υποτίθεται ότι είμαι εγώ.

B: Ωραία.

A: Και έρχεται ο πατέρας μου με μηχανάκι.

B: Ναι.

A: Να με προσέχει για τη συγκεκριμένη σημερινή ημέρα που περιμέναμε να υπάρξει πρόβλημα.

B: Ναι. Και φορούσε;

A: Μαύρο.

B: Εσύ τι φόραγες; Ή δεν θυμάσαι;

A: Άσπρο γκρι, δεν είχα έντονα χρώματα.

B: Ναι. Άσπρο γκρι, τα μαλλιά σου τι χρώμα είχανε;

A: Τα;

B: Τα μαλλιά σου.

A: Δεν θυμάμαι, ανοιχτόχρωμα δεν τα θυμάμαι καθόλου πάντως, ούτε πολύ σκούρα.

B: Ήταν μακριά, κοντά, μαζεμένα;

A: Μακριά κάτω.

B: Μακριά κάτω. Αχτένιστα, χτενισμένα, περιποιημένα;

A: Χτενισμένα.

B: Χτενισμένα, μάλιστα.

A: Αλλά τον εαυτό μου τον έβλεπα σαν σκιά έτσι. Που έλεγα στο όνειρό μου ότι είμαι εγώ.

B: Ωραία.

A: Έρχεται ο πατέρας μου με σκουφί και μπουφάν με το μηχανάκι και μου λέει ήρθα να κάτσω εδώ πέρα για να σε προστατεύσω για σήμερα.

B: Ο πατέρας σου φόραγε και σκουφί και μπουφάν;

A: Και μπουφάν.

B: Και μπουφάν. Ήταν μαύρο;

A: Όχι, μαύρο το σκουφί, μπλε το μπουφάν.

B: Σκούρο όμως; Σκούρο χρώμα;

A: Ναι

B: Σκούρο.

A: Ναι.

B: Πάμε παρακάτω.

A: Υποτίθεται ότι πάω εγώ σε ένα μαγαζί που είναι διαγώνια από το μαγαζί μου και είναι ο φούρνος, κάτι πάω να πάρω.

B: Ναι.

A: Και σταματάει ένα ταξί κίτρινο και κατεβαίνει η ανιψιά μου με μία άλλη φίλη της, που την ξέρω οπτικά. Ήταν όντως αυτή δηλαδή, η φυσιολογία. Και της λέω έλα πάμε στο μαγαζί και πάμε μετά στο φούρνο. Και κατεβαίνει ο δικηγόρος μου που μένει πάνω από το μαγαζί και όντως μένει πάνω από το μαγαζί, αιμόφυρτος, χτυπημένος βαριά και να ζητάει βοήθεια, το αίμα όμως δεν ήταν καθαρό κόκκινο.

B: Ήταν το μπορντό, προς μαύρο;

A: Ναι και να ζητάει βοήθεια και έρχεται ο Γ... από δίπλα, ο λουλουδάς που έχουμε και κρατάω εγώ τον Α... αγκαλιά και να του λέω Γ... φώναξε το 100. Και να μου λέει ποιο 100, γιατί τι θες; Και του λέω, Γ... φώναξε το 100.

B: Ναι.

A: Ο Α... είναι χτυπημένος. Ποιος Α... μου λέει και εκείνη την ώρα πετάγομαι. Εγώ συνέχισα εντωμεταξύ, να βλέπω μία το πρόσωπο του Γ... και μία τον Α... που υποτίθεται ότι ήταν με αίματα μπορντό, αυτό που λες.

B: Ο Γ... ποιος είναι;

A: Ο λουλουδάς δίπλα.

B: Δεν είναι και τόσο ευχάριστο το όνειρό σου.

A: Δηλαδή;

B: Το κίτρινο καταρχήν είναι μίσος που σου έρχεται. Και θα σου έρθει με τρόπο που δεν θα το πάρεις είδηση, θα πιστεύεις ότι, δηλαδή από άτομα τα οποία ούτε καν θα σου περάσει ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή θα σου τη φέρουν άτομα που ούτε καν θα το

πιστεύεις. Δηλαδή φίλοι σου, συγγενείς σου και πιο πολύ συγγενικό πρόσωπο γιατί η βαφτιστήρα σου είναι κόρη του...

A: Όχι βαφτιστήρα η ανιψιά μου.

B: Η ανιψιά σου, ποια ανιψιά σου τώρα; Του αδερφού σου παιδί;

A: Του αδερφού μου παιδί.

B: Του Γ..... ;

A: Ναι.

B: Λοιπόν, συγγενικό σου άτομο, αίμα σου θα σου τη φέρει. Αίμα σου. Εκεί που δεν θα το περιμένεις. Δεν είναι καλό το όνειρο.

A: Και το πρόσωπο; Του δικηγόρου;

B: Αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος, τέλος πάντων ένας άνθρωπος που έχει πληγωθεί, εγώ μπορώ να σου το πάρω για το πρόσωπο του δικηγόρου, περισσότερο, δεν έχεις εσύ φιλικές σχέσεις μαζί του, έτσι δεν είναι;

A: Φιλικές όχι, επαγγελματικές ναι.

B: Αυτός δηλαδή έχει αναλάβει τώρα το Γιώργο;

A: Όχι στην αρχή.

B: Στην αρχή. Τώρα δεν έχει καμία σχέση;

A: Όχι, αλλά τον εμπιστεύομαι, για οτιδήποτε που συμβαίνει και για την φωτογραφία που δείξανε, για όλα τον παίρνω τηλέφωνο. Τον συμβουλεύομαι.

B: Θα την πληρώσει και αυτός. Και γρήγορο, αυτό είναι γρήγορο. Το αίμα είναι γρήγορο και το μαύρο. Από ποιον είναι χτυπημένο; Έκλαψε κανείς τουλάχιστον;

A: Όχι.

B: Υπήρχε πουθενά κλάμα;

A: Όχι.

B: Το κλάμα είναι ανακούφιση.

A: Όχι.

B: Δηλαδή δεν υπήρχε κλάμα;

A: Όχι.

B: Λοιπόν ή το όνειρο είναι, θα βγει έτσι όπως το λέω ή όλη αυτή η κατάσταση η οποία ζεις αυτή τη στιγμή και τη βιώνεις.

A: Ναι.

B: Τη βγάζεις, ο ψυχολογικός σου κόσμος το βγάζει σε ένα όνειρο.

A: Αλλιώς, τι θα πρέπει να προσέχω ρε παιδί μου; Δεν υπάρχει κα'τι συγκεκριμένο που πρέπει να προσέχω;

B: Ότι υπάρχει κάποιος μέσα στην οικογένεια, αίμα σου, αίμα σου ο οποίος θα γυρίσει σε μίσος απέναντί σου, γιατί θα έχει και αυτός, θα έχει ε, πώς το λένε, θα έχει υποστεί φθορά από εσένα και από το Γιώργο. Και θα γυρίσει σε μίσος απέναντί σου.

A: Η γυναίκα του πιάνεται παραδείγματος χάρη, σαν αίμα μου; Όχι.

B: Ποιος;

A: Η γυναίκα του δεν πιάνεται σαν αίμα μου;

B: Η γυναίκα;

A: Η γυναίκα του δεν πιάνεται σαν αίμα μου;

B: Όχι η γυναίκα του δεν πιάνεται σαν αίμα σου, σαν αίμα σου. Όχι η γυναίκα του, όχι.

A: Όχι. Άρα μιλάμε αδερφό μου;

B: Άρα μιλάμε αίμα σου. Αίμα σου, αίμα σου. Συγγενικό πρόσωπο που να συνδέεστε με αίμα. Αίμα είναι πρώτα ξαδέρφια, δεύτερα ξαδέρφια, αδέρφια. Αυτά είναι το αίμα. Το αίμα είναι αυτό. Έλα.

A: Έλα.

B: Χ... με ακούς;

A: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι ο Α..., ο ξάδερφός μου;

B: Που θες να ξέρω εγώ ποιος είναι ο Α...

A: Τον έχεις στο Fb.

B: Ε στο Fb μπορεί να τους έχω, αλλά δεν τους ξέρω προσωπικά, τους ξέρω μέσα από το Fb. Προσωπικά ούτε τους έχω δει, ούτε τους ξέρω, ούτε ξέρω τι είναι ο καθένας. Γιατί αυτός είναι μέσα στην Χρυσή Αυγή;

A: Όχι. Έχει...η γυναίκα του έχει αδερφό μέσα στη Χρυσή Αυγή, μαζί με τον Γιώργο. Και ξάδερφο.

B: Μμμμ, πάει μακριά η βαλίτσα. Να προσέχεις.

A: Και επειδή προχθές μου είπε, ότι τον πήραν τηλέφωνο και ότι δεν ήταν εκεί και επειδή έμαθα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητό μου, μαζί με τον Γιώργο, του λέω προσέξτε γιατί ήταν μαζί.

B: Α, ήταν κι αυτός μέσα στο αμάξι;

A: Ναι και ο αδερφός και ο ξάδερφός της.

B: Ο γιος του; Αυτουνού του Α...;

A: Όχι ο γιος του, ο κουνιάδος του.

B: Α, ο αδερφός της γυναίκας του;

A: Ναι. Και ο ξάδερφός της.

B: Ρε συ Χ... μου, βρε κοριτσάκι μου γλυκό, γιατί δεν φεύγεις; Βλέπεις ότι από αυτή την οργάνωση, ότι είναι εγκληματική οργάνωση, και φαίνεται ότι είναι εγκληματική οργάνωση και που εάν θελήσεις να φύγεις κινδυνεύεις, δηλαδή βλέπεις ότι κινδυνεύεις. Δεν κινδυνεύεις μόνο από τους έξω, κινδυνεύεις και από αυτούς τους ίδιους.

A: Εγώ προσωπικά δεν κινδυνεύω από κανέναν.

B: Βρε Χρ...α μου, δεν κινδυνεύεις τώρα, κάποια στιγμή όταν δεν θα τους κάνεις το χατίρι θα κινδυνεύεις.

A: Ποιο χατίρι. Μα δεν τους έχω κάνει ποτέ κανένα χατίρι. Ωστε να θέλουν να τους κάνω κάτι.

B: Δηλαδή, εάν θελήσεις εσύ να φύγεις, φεύγεις χωρίς να έχεις, πως το λένε, επιπλοκές;

A: (Ακατάληπτο) Δεν είμαι τέτοιο, δεν είμαι δικό τους μέλος, ψηφοφόρος, άλλο ψηφοφόρος, άλλο μέλος, άλλα όλα αυτά που ακούγονται.

B: Ναι αλλά ήσουν μαζί τους. Πήγες σε οργ...σε αυτές μαζί τους.

A: Εκδήλωση.

B: Ναι.

A: Πήγα σε μία εκδήλωση, σε δύο και τι έγινε; Δεν φαίνομαι πουθενά αλλού.

B: Δεν ξέρω πώς, πώς το σκέφτονται αυτοί, μα δεν έχουν λογική αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει λογική.

A: Δεν είναι όλοι χωρίς λογική.

B: Δεν ξέρω.

A: Σου το λέω από τώρα.

B: Δεν ξέρω αν είναι όλοι χωρίς λογική, εγώ πάντως μετά από αυτά που γίνανε, ούτε να τους ακούω. Ούτε...

A: Έχω γνωρίσει άτομα μέσω Fb, της συγκεκριμένης οργάνωσης που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά.

B: Ε θα τους δεις, ότι αν όντως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά, θα



σηκωθούν και θα αποχωρήσουν.

A: Θα δούμε. Δεν ξέρω.

B: Γιατί κανένας λογικός άνθρωπος, δεν κάθεται μετά από όλα αυτά, τα οποία έχουν βγει στην επικαιρότητα. Δεν μιλάω μόνο για τον Γιώργο, μιλάω και για όλα τα υπόλοιπα. Κατάλαβες; Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα καθόταν εκεί, δεν έχεις, δεν σου προσφέρει κάτι, δεν σου προσφέρει καμία ιδέα. Τίποτα δεν σου προσφέρει. Μια προσωρινή εξουσία σου δίνει και πιστεύεις ότι είσαι κάποιος.

A: Όχι, εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια ψευδαίσθηση, δεν κατάλαβες.

B: Εσύ, εσύ, εσύ γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχεις δική σου επιχείρηση, έχεις δουλέψει στη ζωή σου, έχεις περάσει από του κόσμου τα σκαλοπάτια και έχεις φτάσει εκεί που έχεις φτάσει μόνη σου, δουλεύοντας. Εσύ...

A: Ναι.

B: Έτσι; Δεν είναι όλοι σαν εσένα.

A: Όχι. Αλλά ξέρω, αυτό θέλω να σου πω, ότι ξέρω πάρα πολλούς που είναι σαν κι εμένα.

B: Είναι σαν κι εσένα. Μπράβο, ε θα τους δεις λοιπόν αυτούς, όπως θα δεις και τον εαυτό σου. Πες μου εσύ τώρα, αν δεν ήταν ο Γιώργος, έτσι; Θα είχες μπλεχτεί εσύ εκεί μέσα;

A: Όχι. Σου το είπα από την αρχή αυτό.

B: Μπράβο. Λοιπόν βλέπεις; Βλέπεις;

A: Όχι μπορεί να τους υποστήριζα, έξω από εκεί, αλλά όχι εκεί.

B: Τέλος πάντων. Εγώ, εγώ αυτό έχω μόνο να σου πω, ότι φύγε όσο είναι καιρός.

A: Μα δεν ήμουν ποτέ για να φύγω, αυτό στους λέω πάλι.

B: Ε, εντάξει.

A: Το ότι παρουσιάστηκα σε δύο εκδηλώσεις, ξέρεις πόσος απλός κόσμος υπήρχε σε αυτές τις εκδηλώσεις;

B: Ωραία. Στιγματίστηκες όμως. Στιγματίστηκες αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή ζεις με έναν φόβο εκδίκησης, από εμφάνιση σου σε δυο – τρεις εκδηλώσεις.

A: Όχι.

B: Το κατάλαβες;

A: Όχι. Την πρώτη φάση εκδίκησης την έλαβε ο Π...ς, που δεν φαίνεται σε καμία

εκδήλωση γιατί δεν ήταν και εκεί.

B: Ναι, όταν όμως.

A: Εγώ ακόμη δεν την έχω φάει.

B: Όταν μάθουν όμως ότι ο Π... Εσύ ακόμη δεν την έχεις φάει, δεν έτυχε και να μην την φας ποτέ. Εγώ άλλο σου λέω, ότι όμως ζεις με το άγχος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σκέψου ζητάνε εκδίκηση τη στιγμή που δεν σε έχουν δει στην τηλεόραση αν σε δούνε στην τηλεόραση κιάλας, ούτε εγώ δεν σε είχα δει, αν δεν μου το έλεγες, εγώ δεν θα σε είχα δει ποτέ, δεν το είδα. Λοιπόν εάν δεν μου το έλεγες, δεν θα το έβλεπα. Σκέψου, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την κατάσταση εάν σε δουν στην τηλεόραση και αποκρυπτογραφήσουν το ποια είσαι, γιατί δεν φαίνεται στην ουσία με τα γυαλιά. Φαντάζεται το τι έχει να γίνει μετά; Δηλαδή μπαίνεις σε μια οργάνωση, κι εγώ είμαι μέσα στους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά δε φοβάμαι ούτε να βγω έξω, ούτε να μιλήσω, ούτε φοβάμαι για κάτι. Εσύ όμως φοβάσαι.

A: Ναι γιατί έχει γίνει ένα συγκεκριμένο πράγμα.

B: Μπράβο.

A: Και πριν γιατί δεν φοβόμουν;

B: Πιο πριν δεν φοβόσουν γιατί δεν ήξερες.

A: Όχι δεν κατάλαβες, πιο πριν γιατί δεν είχα φόβο;

B: Τώρα όμως με αυτό το πράγμα.

A: Τώρα συνδέεται ένα όνομα μαζί μου.

B: Κι αυτό να μην... Πρόσεξε και να μην ήταν ο Γιώργος αυτός που το είχε κάνει και να ήταν άλλος, ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί τόσο πολύ ενάντια σε αυτή την οργάνωση που δεν θα τους αφήνει σε χλωρό κλαρί. Αυτό θα γίνει.

A: (Ακατάληπτο) Καλά θα δούμε πότε θα συναντηθούμε.

B: Θυμάσαι τι σου έλεγα στο σπίτι, ότι ναι ωραία καλά κυνηγάνε τους αλλοδαπούς, αλλά σκέφτεσαι.

A: Όχι τους αλλοδαπούς, αυτό μην μπερδεύεις, όχι τους αλλοδαπούς, τους λαθρομετανάστες. Αυτό ισχύει.

B: Τους λαθρομετανάστες ωραία.

A: Αυτό ισχύει. Και σήμεραμίλαγα με παιδί Αλβανό, το οποίο πήγαινε στην καφετέρια που έγινε το συμβάν και χθες ήταν και προχθές ήταν και εκείνη την ημέρα ήταν και δεν

τους έχουν ενοχλήσει ποτέ, πηγαίνουν εδώ σχολείο και έχουν νόμιμα τα χαρτιά τους, στη συγκεκριμένη περιοχή στο συγκεκριμένο σημείο σου λέω.

B: Ωραία, εγώ σου λέω ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται αυτοί οι άνθρωποι έτσι, σε καλύπτει; Εμένα δεν με καλύπτει. Όταν βλέπω αυτό το πράγμα αυτή τη στρατιωτική αυτή... που είδα, τρόμαξα. Αυτό που είδα στην τηλεόραση....

A: Δεν είναι όλοι έτσι. Στο ξαναλέω πάλι.

B: Ρε συ δεν είναι όλοι έτσι, τώρα...

A: Είναι μια ομάδα ασφαλείας, δεν είναι όλοι έτσι, στο ξαναλέω πάλι.

B: Δεν ξέρω X... μου αν είναι όλοι έτσι.

A: Εκεί που είδες τι παντελόني φόραγα;

B: Δεν ξέρω, δεν το είδα, το πρόσωπό σου είδα.

A: Δες και κάτω.

B: Κι αυτό το είδα μέσα στο Ίντερνετ, δεν το είδα μέσα, μέσα στο τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι από ότι βγήκε στην τηλεόραση έχουν τάγματα παντού, έχουν τάγματα ασφαλείας παντού, τάγματα κρούσης δεν ξέρω πώς τα λένε, κρούσης εφόδου δεν ξέρω πώς τα λένε.

A: Εφόδου λέγεται.

B: Ε, εφόδου από αυτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα κι όταν, δηλαδή εγώ τον ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ τον έβλεπα που μίλαγε στην τηλεόραση και γύριζε και έλεγε εγώ δεν τον ξέρω και ο άλλος είναι τρελός, δηλαδή μου ήρθε να, να πάω εκεί να τον πιάσω από τον λαιμό και να του πω ρε κερατά μου ποιος τους εκπαίδευσε για αυτό το θέμα, ποιος τους έκανε να γίνονται δολοφόνοι. Πες μου ποιος, εγώ, ο Α, ο Β, εσύ τους έκανες και εσύ ο ίδιος αυτή τη στιγμή απαρνείσαι. Δηλαδή, είναι τρελό, τους αδειάζεις. Κι εσύ κάτσε. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Γιώργου θα είχα ανοίξει το στόμα μου και τους είχα κάψει κι ας πέθαινα, θα άνοιγα το στόμα μου και θα τα έλεγα με το νι και με το σίγμα, κι ας με σκοτώνανε. Εν πάση περιπτώσει, θα είχα σκοτώσει, ε η τιμωρία μου θα ήταν να σκοτωθώ κι εγώ. Αλλά θα τους ξεφτίλιζα, θα τους έβγαζα, θα τους ξεμπρόστιαζα. Αυτοί είναι εγκληματίες ρε, έχω άδιοκο πές μου; Δηλαδή η λογική μου είναι η λογική του παραλόγου; Πες μου. Σκέφτομαι παράλογα αυτή τη στιγμή;

A: Όχι δεν σκέφτεσαι παράλογα.

B: Κατέστρεψαν την οικογένειά του, κατέστρεψαν μία οικογένεια ενός παιδιού.

A: Αυτό είπε και αυτός στην απολογία, στον Ανακριτή σήμερα.

B: Ποιος;

A: Ο Γιώργος.

B: Τι;

A: Ότι κατέστρεψε και την δική του οικογένεια και την οικογένεια του παιδιού. Το είπε ακριβώς επί λέξει.

B: Ακριβώς. Στιγμάτισε τα παιδιά του ο Γιώργος δεν έχει τίποτα πολυτιμότερο από τα παιδιά του, όπως και όλοι μας. Στιγμάτισε τα παιδιά του να κυκλοφορούν και να τα δείχνουν με το δάχτυλο και να λένε τα παιδιά του δολοφόνου. Χ...δεν είναι αστείο αυτό που σου λέω. Μην κοιτάς που δεν το ζεις εσύ με τα παιδιά και δεν πρόκειται να το ζήσεις ποτέ. Τα παιδιά αυτά τα σκέφτεσαι; Πες μου περνάει από το μυαλό σου η ψυχολογία αυτών των παιδιών; Για τη γυναίκα του χέστηκα.

A: Αφού μιλάει, ε μιλάω κάθε μέρα, μιλάμε 50 φορές την ημέρα.

B: Μπράβο, λοιπόν, αυτά τα παιδιά πες μου τι χρωστάνε; Τι χρωστάνε να δέχονται τις μαλακίες του πατέρα τους; Πες μου τι χρωστάνε;

A: Ναι. Μπουμπούκι...

B: Μακάρι να μην κοιμόσουν και θα κατέβαινα κάτω να μιλήσουμε.

A: Όχι διαβάζω το «Έθνος», μου το φέρανε τώρα, έχει (ακατάληπτο) σελίδες που θέλω να διαβάσω και θα τα πούμε αύριο.

B: Εντάξει, αύριο; Κοίτα εγώ αύριο το απόγευμα δεν μπορώ ξέρεις ότι την επόμενη μέρα έχει σχολείο, δεν θα μπορώ να φύγω το απόγευμα Χ...

A: Ναι, ναι.

B: Αυτό το ξέρεις όταν ξεκινάνε το σχολείο αυτό το ξέρεις, ότι Κυριακή δεν, αυτό το ξέρεις.

A: Ναι αλλά είμαι με δύο ώρες ύπνο και δεν θα αντέξω.

B: Όχι, όχι πήγαινε κοιμήσου, ξεκουράσου, σκέψου αυτά που σου είπα και θα δούμε πώς θα συναντηθούμε και πώς θα μιλήσουμε. Εντάξει;

A: Ναι. Έλα.

B: Έλα καλή ξεκούραση.

-----

**A/A Συνομιλίας 19**

**Ημερομηνία 21.09.2013**

**Έναρξη: 19:11:31 / Λήξη: 19:13:34**

**(Συνομιλία με άγνωστο κινητό τηλέφωνο)**

A: Ναι

B: Κοιμάσαι;

A: Όχι δεν κοιμάμαι.

B: Τι έχεις;

A: Βλέπω τον ALPHA, μου έστειλε σημείωμα με την ανιψιά μου, επειδή τους δίνω παραγγελία ότι ξέρω ποιον καλύπτεις και αλίμονό σου κακομοίρη μου, μου έστειλε σημείωμα.

B: Τι σημείωμα;

A: Δεν ξέρω, θα το μάθω αργότερα, δεν θέλω να μιλήσω μέσω κινητού.

B: Ωραία, ε λοιπόν υπάρχει κόσμος στον Κορυδαλλό.

A: Ναι.

B: Δεν θα τον πειράξει κανείς, μείνε ήσυχη.

A: Οπουδήποτε κι αν πάει;

B: Τι;

A: Οπουδήποτε κι αν πάει;

B: Για Κορυδαλλό προς το παρόν.

A: Όχι δεν κατάλαβες, σε οποιαδήποτε πτέρυγα;

B: Ναι, σε οποιαδήποτε πτέρυγα δε στον πειράζει κανείς, σου δίνω εγώ τον λόγο μου ενενήντα πέντε τοις εκατό.

A: Το πέντε τοις εκατό είναι μεγάλη απόκλιση.

B: Είναι πολύ μικρή απόκλιση για όλο αυτό το κακό συναπάντημα που υπάρχει.

A: Ναι.

B: Σου δίνω εγώ το λόγο μου ενενήντα πέντε τα εκατό θα έχεις να κάνεις μαζί μου, όποιος τον πειράξει.

A: Ντάξει.

B: Όπως ακριβώς σου λέω έχει ενημερωθεί κόσμος θα σε πάρω πιο αργά και αν όχι πιο αργά αύριο και θα σου δώσω συγκεκριμένα ονόματα που θα του τα δώσεις.

A: Εντάξει.

B: Που θα τους βρει και θα μιλήσει μαζί της. Δεν θα τον πειράξει κανείς.

A: Εντάξει.

B: Εντάξει.

A: Ευχαριστώ για όλα.

B: Τίποτα δεν ευχαριστείς θα τα πούμε.

A: Εντάξει.

B: Έλα γεια σου.